

Willem Drees-lezing

De transformatie
van de
Israëlische
maatschappij!

S.N. Eisenstadt

De transformatie van de Israëlische maatschappij

Ter nagedachtenis aan
Telila Ellemers-Etzioni

**De transformatie van de Israëlische
maatschappij**

De uitdaging van modernisering en een
toenemend pluralisme

S.N. Eisenstadt

Willem Drees-Lezing uitgesproken te Den Haag
op donderdag 23 september 1993

Verraling: A.P. Daalder-Neukircher

Sdu Uitgeverij Koningsinnegracht, Den Haag 1994

Vormgeving omslag: Lizzy Loesberg, Sdu Uitgeverij Koninginnegracht
Zetwerk: Velotekst (B.L. van Popering), 's-Gravenhage
Druk en afwerking: Ten Brink Meppel b.v.

© Stichting Willem Drees-lezing, Den Haag, 1994

No part of this book may be reproduced in any form, by print, photoprint, microfilm or any other means without written permission from the publisher.
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

ISBN 90 12 06724 3

Inhoud

Inleiding	7
De transformatie van de Israëlische maatschappij	9
Noten	59
'Inloed orthodoxen in Israël groeit'	63
De Stichting Willem Drees-lezing	70
Over de auteur	75



S.N. Eisenstadt

Inleiding

In het voorjaar van 1960 bezocht Drees als oud-premier Israël. Zijn bezoek aan het land was een gevolg van een uitnodiging die hij van de Israëlische regering had gekregen toen hij nog premier was. Die uitnodiging werd nog eens herhaald na zijn aftreden in 1958. Tijdens zijn tiendaagse verblijf sprak hij onder meer met premier Ben Goerion en met twee latere eerste ministers van Israël: Golda Meir en Mosje Sharet. Zijn verblijf kreeg een hoogtepunt toen hij de eerste boom plantte van het Nederlandse woud in Israël. Drees hield over zijn reis drie lezingen voor de VARA-radio. De teksten van deze lezingen zijn door de Arbeiderspers uitgegeven.

In een van zijn radiolezingen merkte Drees op dat hij de Israëlische uitnodiging te danken had aan 'mijn sympathie voor Israël, waarvan ik bij herhaling uiting heb gegeven'. Wat betreft het conflict tussen Israël en de Palestijnen merkte Drees met de voor hem karakteristieke evenwichtigheid het volgende op: 'Laat ik zeggen, dat ik heel goed begrijp, dat de Arabieren, die tot voor kort de grote meerderheid vormden van de bevolking van Palestina, met bezorgdheid de toenemende aantallen Joodse immigranten zagen komen. Ik begrijp dat zij zich daartegen gingen